

## Jaarverslag ouderlingen 2023



In onze gemeente Wommels Hidaard, hebben we een mooi hecht team ouderlingen die samen een actieve, maar vooral positieve groep vormen. Open naar elkaar toe, en ook open naar de gemeente. We proberen in onze samenkomsten een gemoedelijke sfeer te creëren waarbij een ieder zich op zijn gemak voelt waardoor inbreng in de vergadering goed tot zijn recht kan komen.

De ouderlingen voelen zich verantwoordelijk voor de gemeente als gemeenschap, hoe vormen wij een gemeenschap van Christus. Hoe zit het in deze gemeente met de relatie met God, met elkaar en de wereld om ons heen.

Ook samen met de predikant medeverantwoordelijk zijn voor de bediening van Woord en Sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

Eens in de zes weken komen we samen voor een ouderling beraad, voor bezinning, toerusting ondersteuning aan elkaar, enthousiasmeren en plannen maken voor bouwen aan onze gemeente in het vertrouwen dat God het is die zorgt, en dat wij in onze kerk dat gestalte geven door betrokken te zijn op elkaar.

Afgelopen jaar hebben we het genoegen gehad een nieuwe Dominee in ons midden te mogen ontvangen. Dominee Marten Dijkstra neemt ook deel aan ons ouderlingen beraad en draagt samen met de ouderlingen zorg en verantwoording voor het pastoraat in onze gemeente. Hij heeft de afgelopen periode heel erg zijn best gedaan om zoveel mogelijk mensen binnen onze gemeente, te bezoeken. Dit is door iedereen als erg plezierig en vooral betrokken ervaren. Als ondersteuning in het pastoraat en zorg voor onze gemeente zijn we ook erg blij om met Marten samen te werken.

Ds. Mook is eerder met een groep jonge ouders een gespreksgroep gestart, ds Marten Dijkstra doet ook erg zijn best om hieraan vervolg te geven.

Er is contact geweest met het Sociaal Collectief, Súdwest- Fryslân. Margriet Groenveld en Idske Stegenga zijn in dienst van Súdwest- Fryslân werkzaam voor het Sociaal collectief. We hebben de vraag gesteld wat het Sociaal collectief kan betekenen in samenwerking met onze kerkelijke gemeente. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de werkgroep sociaal domein, ontstaan vanuit het dorpsbelang. Belangrijkste vraagstuk blijft voor ons allen, hoe kunnen we aandacht, sociale zorg, genegenheid en saamhorigheid "omtinken" in ons dorp "mienskip" waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Er is een samenkomst georganiseerd voor alle ouderling assistenten, erg plezierig om met elkaar in gesprek te zijn en het waardevolle bezoekwerk wat er wordt gedaan te kunnen waarderen. Ook zijn we erg blij dat weer een aantal nieuwe mensen het team willen versterken.

Ook zijn er keukentafelgesprekken georganiseerd, waarbij vooral ds. Dijkstra de mogelijkheid kreeg om kennis te maken met de gemeenteleden.

Graag willen we ook actief met het beleidsplan aan de slag, waarbij we pastoraat hebben gekozen als voorlopig belangrijkste onderwerp om te kijken hoe wij als gemeente en organisatie hier invulling aan kunnen geven en blijven geven, wat voor vorm, bemensing, uitvoering, wat zijn verwachtingen, kunnen we aan verwachtingen voldoen, etc. hoe krijgen we dit onderwerp toekomst proof. Komend seizoen willen we graag groothuis-bezoeken organiseren in de wijken. Het zou fijn zijn om zo veel gemeente leden te kunnen ontmoeten en in gesprek te kunnen gaan.

Zoals eenieder in onze gemeente bekend, is het niet gemakkelijk om de invulling van ambtsdragers rond te krijgen. We zijn erg gelukkig met de huidige groep waar de mensen een grote verantwoording laten zien, wat telkens resulteert in verlenging van ambtstermijn. Echter het baat ons grote zorg en geeft ons tot nadenken hoe onze kerkelijke organisatie er in de toekomst uit moet zien.

Vraag die we ons moeten blijven stellen, de generaties na ons, willen of kunnen die kerk zijn zoals wij dat zijn gewend, gelovend dat er altijd een God is die op ons past zal er altijd een oplossing komen. Hij zal alleen wel verwachten dat we ons best doen.

Afsluitend wil ik iedereen bedanken voor geweldige inzet en vertrouwen

Bate Wijnja